

MAGAZINET

Nyköping-Oxelösund

Att leva & verka i möjligheternas region

Februari 2021

Nyfiken på

Magdalena Fors

- ny kyrkoherde i Oxelösund

Aha och pusslande

Varje månad får vi på redaktionen en så kallad "aha-upplevelse" när vi får vår tidning rykande färsk från tryckeriet. Det är en speciell känsla att få se resultatet av förra månadens arbete, som man nästan (bara nästan) hunnit glömma bort eftersom man redan är igång och jobbar med nästa nummer. Det är häftigt!

Känslan är alltid positiv, även om man nästan alltid hittar något retsamt stavfel eller någon annan detalj som lyckats ta sig igenom korrekturläsningen. Som chefredaktör känner jag stor stolthet över Magazinet. Inte minst för att jag vet hur mycket tid, omsorg och energi vi som jobbar med tidningen lägger ner varje månad. Allt för att skapa en så bra produkt som möjligt. Och vad innebär det, egentligen? Jag menar – smaken är ju som baken, och det är ett omöjligt uppdrag att göra alla nöjda. Men vi gör så gott vi kan för att göra en tidning som ni läsare ska uppskatta.

När vi planerar ett nummer är det lite som att lägga ett pussel. Ett pussel med alltför många och egentligen ganska spretiga bitar, bör jag tillägga, eftersom det alltid finns oändligt mycket att skriva om. Så utmaningen ligger i att få till en bra mix av nutid, dåtid och framtid. Dåtid har alltid varit extra mycket uppe till diskussion på redaktionen. Öron att vi har "för mycket" historia i tidningen finns ständigt där av någon anledning. Jag vet inte varför det är så. Samma diskussion uppstår inte om vi någon gång

har mycket nutid eller framtid. Är det kanske för att dåtid, eller historia, allmänt anses lite trist och trågt?

Som gammal lärare i samhällsämnen kan jag inte hålla med. För mig är historia fascinerande. Oavsett om det gäller Vasa-kungar eller lokalt förankrad historia. Och många av er läsare verkar hålla med mig, för det är våra dåtidsreportage som ger överlägset mest reaktioner i form av återkoppling till redaktionen, varav 99,9 % av dem är positiva. Historia berör. Så vi kommer fortsätta med våra dåtidsreportage som en del i det stora pusslet. Som vanligt så vill vi alltid uppmuntra er läsare att höra av er med era egna tips och idéer på reportage. Nog för att vi redan har ett överflöd på pusselbitar men vi tar mer än gärna emot fler. Kanske är det just din pusselbit, liten som stor – dåtid, nutid eller framtid – som passar perfekt in i vårt pussel?

I förra numret nämnde jag Thorleif Torstensson som så tragiskt just hade gått bort. Och tyvärr får jag avsluta med en liknande tanke denna gång, för jag kan bara inte låta bli att beröra Johnny Thunqvists bortgång. Jag, och många med mig, minns med värme och glädje "Johnny T" och alla hans fantastiska låtar. Han var stor som låtskrivare och skrev mycket till andra artister, varav några av Sveriges största. För mig var han dock som bäst när han själv framförde sina låtar. Han hade en unik röst som bjöd på mycket känsla. De senaste

veckorna har jag lyssnat igenom hans alster (på CD-skiva, bara en sån sak!) och bara njtit. Det är en tröst att se att hans musik ändå kan leva kvar för framtida generationer att lyssna på. Tack för den fina gåvan, Johnny T! Vila i frid.

I det här numret finns mycket att läsa om i nutid, framtid och dåtid – som vi vill ha det. Trevlig läsning och som alltid, var rädda om er!

Torbjörn Dahlström
**Ansvarig utgivare
(och pussläggare)**

070-433 433 2
tobbe@media-mix.nu



Magazinet Nyköping-Oxelösund distribueras till 20.000 hushåll i Nyköping och Oxelösund, samt med 5.000 exemplar i ställ på välbesökta platser i kommunerna.

Nästa nummer: 28 mars

På omslaget: Magdalena Fors
Omslagsfoto: Torbjörn Dahlström
Tryck: V-TAB

Distribution: Svensk Direktreklam
Magazinet Nyköping-Oxelösund – en produkt av Mediamix Event & Media

Mer information: www.media-mix.nu
Magazinet är politiskt och religiöst oberoende.



VÄSTERPORT

GRAND OPENING!

Vi har glädjen att välkomna två nya butiker till Västerport.

Kicks - Fredagen den 26 februari
KappAhl - Torsdagen den 25 mars

Välkomna hem till Västerport!

KICKS

KappAhl

500 KR RABATT

Stort parti märkesbågar från William Morris

GREAT BRITISH EYEWEAR
WILLIAM MORRIS | LONDON



KOSTNADSFRI SYNUNDERSÖKNING!

Alltid vid köp av kompletta glasögon. Värde 395 kr.

EXTRA GLASÖGON PÅ KÖPET

**SPARA
2290:-**

Vid köp av progressiva glasögon bjuder vi på ett extra par läs-, avstånds- eller solglasögon i dina styrkor samt kostnadsfri synundersökning.

Värde 2290 kr inkluderar synundersökning 395 kr, båge upp till 595 kr, samt enkelslipade glas med färg eller reptålig yta 1300 kr.

Mer information i butiken.

SÄKRARE MÖRKERKÖRNING MED FORMULA 2 DRIVE



Kör du bil i mörker har du säkert upplevt reflexer i glaset eller starkt ljus från medtrafikanter som negativt. I bästa fall är detta bara lite störande men i värsta fall blir man förblindad en stund.

Med Formula 2 Drive filter skärps kontrastseendet genom en svag toning av glaset, dessutom minskar restreflexerna i glaset. Upplevelsen är ett mycket mer avslappnat seende.



**Glasögonmagasinet
Optikkällaren**

Vi tillsammans.

Nyköping
Västerport Köpcentrum
Tel: 0155-28 88 53

Oxelösund
Järntorget 1
Tel: 0155-362 20
(Fd Sörners)

"När du kommer till din församling ska du bli sedd, ha någon att prata med och veta att du är efterlängtd och välkommen."



Lär känna Magdalena Fors

Magdalena Fors är ny kyrkoherde i Oxelösunds församling, och Magazinet har träffat henne för en pratstund om himmel, jord och allt möjligt där emellan. Vem är Magdalena?

Ålder?

– Jag är 52 år gammal, fyller 53 i augusti.

Var bor du?

– Ett par vikar bortom Oxelösund i det lilla fiskeläget Hummelvik. Där är jag också född och uppvuxen med mamma, pappa och två systrar. Hummelvik är som en liten by där de flesta är mina släktingar, och är födda Pettersson. Därav namnet Pettersson på vår hund, en Golden Retrieverhane på 4 år.

Familj?

– Min tonårsson Harald bor hemma i Hummelvik. Just nu är min dotter Maria också hemma då universitetet i Malmö endast har distansstudier. Min äldste son Henrik bor och arbetar i Linköping. Granne med oss bor min pappa Torsten Pettersson som är fiskare och lantbrukare. Det känns fint att kunna bo nära och finnas till hands! Jag lever ensam sedan min man gick bort i cancer 2018.

Nyfiken på - ett samtal med Magdalena Fors

Magdalena växte upp som fiskardotter i Hummelvik.

– När jag var liten var fisket som bäst och jag minns hur jag som barn anropade pappa på komradion som vi hade i sovrummet för att säga god natt: "Helgoland, Helgoland kom. Hummelvik kallar". Min pappa och farfar stod på torget i Nyköping varje lördag och sålde färsk och rökt fisk. Jag var ofta med och hjälpte till. När vi var på torget gick vi alltid till Kumlins för att köpa fika – bulle, kaka, bakelse! När jag var med farfar kunde jag till och med få smaka på kaffe! Jag minns frusna fingrar med fortfarande något fiskfjäll på, som slöts kring den varma kaffekoppen. Jag tror att dessa fina minnen är anledningen till att jag än idag älskar att gå på kondis.

Det var också ett hem som präglades av musik.

– Hemma spelade och sjöng vi mycket. Pappa spelade dragspel och mamma, som var hemmafru men engagerad i kyrkan som kyrkvård och förtroendevald i Centerns kvinnoförbund, sjöng gärna. Det blev mycket "hellörade" sånger, alltså Frälsislåtar. Jag har så fina minnen av hur Frälsningsarmén stod på torget på lördagarna och sjöng. Och de sångerna i psalmboken tar jag gärna med i gudstjänsterna då det passar. Som barn spelade jag piano, sopran- och altflöjt under många år för Elisabeth Nelvig. Tyvärr är det länge sedan jag tog i flöjterna, men de finns kvar, en dag kanske jag börjar träna på tysk barockmusik igen. Pianot klinkar jag gärna på till husbehov och det är till stor hjälp då jag letar psalmer och musik i mitt jobb som präst. Även om jag överlåter musicerandet i församlingen till de som kan det bäst – våra duktiga musiker!

Intresset för blommor har hon ärvt från sin mamma.

– Jag minns våra när mamma och jag letade efter de första tussilagorna, sedan blåsippor och pestilensrot, följt av vitsippor, violer, mjölkört och gullvivor. Sen till mamma och pappas bröllopsdag i maj de första liljekonvaljerna. Än i dag kan jag inte gå en promenad utan att plocka blommor till buketter. Min mamma broderade min stola som jag fick till min prästvigning 2013 och där har hon broderat in blåsippor som alltid kommer att påminna om våra stunder då vi plockade blommor. Mamma var sjuklig och var orolig att hon inte skulle hinna klart med stolan till min prästvigning, men hon hann. Biskop Hans-Erik la den om min hals, men mamma själv orkade inte vara med. Samma sommar lämnade hon oss då hennes lungor och hjärta inte orkade mer.

Du tycks vara väldigt familjekär?

– Min familj är det allra, allra viktigaste av allt! Jag tycker om att laga mat och bjuda in vänner och familj. Helgmiddagar hemma i Hummelvik med mina systrar och deras familjer och pappa är mig en stor lycka. Jag

tycker om att resa tillsammans med mina barn och min sons flickvän. Det behöver inte vara långt. Att ta in på hotell för en weekend med god mat, vacker omgivning och gärna ett Spa. Jag är obekvämd med att flyga så tåg passar mig ypperligt när vi vill lite längre!

Har du några andra intressen?

– Jag läste mycket som barn och ungdom – plöjde Fem- och Kittyböcker, Kulla Gulla, Syster Cherry Ames, Det lilla huset på prärien serien, pappas gamla indianböcker och förstas Astrid Lindgren och folksagor. När jag blev äldre Anders Fogelströms böcker om Stockholm, Birgit Sparres skildringar av gårdarna runt sjön, en tid med Isfolketböckerna. Bokbussen kom ner till oss och att få låna där var en stor förmån. Sen kom intresset för deckare och idag är det mest deckare i pocketformat som jag plöjer. Jag gillar också att gå promenader med min hund Pettersson eller ta en simtur, gärna kombinerat med en skön stund i bubbelpoolen och gärna i relaxen.

Hur såg ditt tidigare yrkesliv ut?

– Jag har bland annat arbetat på Gästabudstaden. Jag var väl den ende där som inte var utbildad inom IT. Jag jobbade med ekonomi, marknadsföring och andra administrativa uppgifter. Det var roligt att få vara med och vara en del av utbyggnaden av Stadsnätet i Nyköpings kommun. IT är kommunikation via fiber, nu jobbar jag med trådlös kommunikation med Gud! Jag har även jobbat som lärarvikarie och i hemtjänsten, som väktare och dagbarnvårdare, stått i butik och även sålt försäkringar innan jag förstod att det var präst jag skulle bli.

Du prästvigdes januari 2013 i Strängnäs stift. Har du alltid varit troende och känt dig "hemma" i kyrkan?

– Ja, jag har alltid varit troende. Det har varit så självklart att tro på Gud, aldrig något jag funderat över. Jag har alltid tyckt om att vara i kyrkan, även om vi inte gick i kyrkan varje söndag. Jag sjöng i kyrkokören under en period, var med i ungdomsgruppen och åkte på läger. Min bästa väns pappa var kyrkoherde i Tunaberg, och han och hans fru var goda vänner till mamma och pappa, så därför var det inte så konstigt med det där med kyrkan. Bengt Nilsson, som han hette, var också min konfirmationspräst.

– Mamma var kyrkvård i Tunaberg och när hon inte orkade längre blev jag tillfrågad om jag ville bli kyrkvård. Maria Gabrielsäter var kyrkoherde då och hennes sätt att berätta om kyrkan, tron och Jesus gjorde stort intryck på mig. Jag kände att jag hade också en uppgift att fylla i kyrkan, och när jag tänkt tillbaka till min väg till präst har jag insett att just hennes sätt att bemöta mig har varit betydelsefullt.

Att ta steget att läsa till präst blev naturligt.

– Jag tror att det finns tidpunkter i livet då fönster öppnas, eller tillfället är rätt, för förändring. För mig var det när jag fyllde 40 år och jag kände att det var dags att göra något nytt. Jag ville läsa till präst. Det var ingen himlastormande upplevelse eller speciell händelse som påverkade det, tvärtom var det bara som om det var något som funnits inom mig och som kändes så självklart och rätt. Som ett sandkorn som behöver ligga inuti snäckan för att kunna bli en pärla. Jag tror att jag behövde gå igenom det jag gjort i mitt liv för att kunna vara den präst jag är idag. Min man backade mig helt och fullt, och även de äldsta barnen som var tonåringar då, även om de konstaterade att det var lugnt eftersom de skulle hunnit gå ut skolan innan jag blev klar.

Har du några hjärtefrågor i din prästroll?

– Att arbeta för att Oxelösunds församling ska finnas både för den som behöver hjälp och stöttning och för den som vill dela med sig av sin tid, sitt kunnande eller talang. Att berätta om och visa på att Bibelns berättelser också gäller idag, att det handlar om dig och mig, våra liv, även om det berättas i en annan tid. Att använda musiken som ett sätt att förmedla tro och att kyrka och samhälle ska finnas sida vid sida.

Vilket uppdrag är Svenska kyrkans viktigaste i dagens moderna samhälle, enligt dig?

– Att fortsätta det vi alltid gjort och ska göra – berätta om Jesus Kristus. Att det inte är någon som bara bryr sig om vissa människor, utan alla. Det viktiga är inte vad du gör, eller vad du har. Det viktiga är vem du är. När du kommer till din församling ska du bli sedd, ha någon att prata med och veta att du är efterlängtd och välkommen.

Kan det vara svårt att som präst balansera mellan yrkes- och privatliv?

– Nej, jag har aldrig tänkt så. Jag är Magdalena och mitt kall som präst gäller hela mig och den jag är, vare sig jag är på jobbet eller hemma. Sen att jag vissa dagar ber och läser Bibeln på arbetstid, och andra när jag är ledig, är bara helt fantastiskt. Och det råder ju ingen brist på samtalsämnen när man är på kalas och det uppdragas att jag är präst!

Fortsättning på nästa sida

Efter din utbildning kom du först till Nyköpings församling. Där du blev du kvar i åtta år som präst, och sedermera även biträdande kyrkoherde. Hur ser du tillbaka på åren i Nyköpings församling?

– Det har varit fina och lärorika år i Nyköping. Nyköpings församling är en arbetsgivare som uppmanar till vidareutbildning och jag hade möjlighet att studera ledarskap, handledarskap och teologi vilket gjorde att jag utvecklades som präst och ledare. Det är en stor församling så jag har verkligen fått möjlighet att vara präst fullt ut.

– Under mina åtta år där fick jag också glädjas åt att följa familjer i deras liv på flera sätt och vid olika viktiga tidpunkter i deras liv. Mina finaste minnen är från möten med församlingsborna och alla skratt med mina jobbarkompisar. Den viktigaste lärdomen är att vara kyrka, det är att göra det tillsammans! Alla behövs; anställda, frivilliga medarbetare och deltagare. Och att en levande församling ska, och kan, rymma allt!

– Jag hade förmånen att vara präst i Franciscuskapellet under några år och det är tid en jag bär med mig med värme och glädje. Vi torde prova nya vägar! Vi fyllde kapellet när vi hade gudstjänst med Abbamusik, Läsaarsånger och Disneymusik. Konstutställning i samlingshallen. Samarbeta med hembygdsföreningen i Nyköping och Svärta. Frivilliga som ledde samtal om tro och liv. Där jobbade vi tillsammans – frivilliga och anställda – och där fanns plats för all slags musik, konst och poesi. Det är också något jag vill ta med mig till Oxelösund.

Som kyrkoherde jobbar man med sedvanliga prästuppgifter, men också ledarskap – hur ser du på rollen som ledare eller chef i en församling?

– Att vara kyrkoherde, chef och ledare i en församling är att vara en möjliggörare. Ge förutsättningar för medarbetare att göra sitt arbete på bästa sätt. Omvandla de folkvaldas mål och visioner till verksamheter som gör att församlingsbor vill och har möjlighet att lära känna Kristus, ta del av församlingens liv och för den som vill att engagera sig som frivillig eller bara gå på gudstjänst till exempel.

Är ledarrollen något du aktivt eftersträvat, eller är det något som vuxit fram längs vägen?

– Mitt första chefsuppdrag i församlingen, som arbetsledande komminister för Franciscusgården, Svärta kyrka och Mariagården, antog jag efter en förfrågan från dåvarande kyrkoherde och inget som jag själv tog initiativ för att bli. Sen gav det ena det andra, det var roligt och inspirerande att sitta med i ledningsgruppen och ha överblick över hela församlingen, samordna de olika kyrkorna och verksamheterna. När tjänsten som biträdande kyrkoherde blev vakant sökte jag den. Jag hade säkert varit kvar där ännu om inte tjänsten som kyrkoherde i Oxelösund blivit min.

Berätta om ditt eget förhållande till Oxelösund innan du fick jobbet som kyrkoherde.

– Min mormor och morfar bodde i Oxelösund, på Hagvägen, och mina fyra mostrar och morbröder med familj bodde här och ännu bor tre av mina mostrar i Oxelösund. Som barn var jag här och hälsade på mormor och morfar och mina kusiner. Så jag har mina rötter i Oxelösund och Hummelvik, jag är både Anderssonare och Petterssonare fastän jag heter Fors. Det har blivit många snurrurer till Oxelösund för att köpa glass. Med mamma och pappa när jag var barn, och senare i tonåren tog vi kompisar snurran från

Hummelvik in till Oxelösund, via kanalen, för att köpa godis och glass.

– Som barn var jag med pappa ner till Oxelösund flera gånger då Helgoland, trålarerna, låg på slipen för att målas på sommaren. På vintern då isen låg i Hummelvik gick pappa in till Oxelösunds hamn istället med båten, både för hamn och för att lossa strömmingen. I Oxelösund låg ju också en fiskeriförening som tog emot fisk och strömming. Tyvärr har jag glömt namnet. Under min prästutbildning gjorde jag tre veckors praktik i Oxelösund så det var då jag lärde känna församlingen lite mer från insidan, även om mycket är förändrat idag och det är flera nya medarbetare.

När den här intervjun görs har du hunnit arbeta några veckor i Oxelösund. Hur har det varit?

– Så mycket glädje! Tyvärr har jag inte kunnat träffa församlingsbor så som jag gjort om vi inte levt med restriktioner på grund av pandemin, men några har jag träffat! Det är några oxelösundare som har kommit förbi och kommit in för att hälsa på mig och velat prata en stund, och några har jag träffat inne i kyrkan eller i samband med dop och begravning. Tyvärr inte i gudstjänster eftersom vi nu bara sänder gudstjänster-na digitalt på Facebook.

"Att vara kyrkoherde, chef och ledare i en församling är att vara en möjliggörare."

– Det är också ett härligt gäng jag jobbar med, vi skrattar mycket, tänker högt tillsammans och de har tålmodigt visat mig allt från hur larmet fungerar till hur jag hittar i sakristian. Det har varit roligt att jag mött flera som kommit fram nere på stan och frågar om jag är den nya kyrkoherden och sen har vi pratat en stund. Det gör mig glad! Jag känner mig välkommen.

Den 7 mars är det dags för ditt officiella välkomnande. Berätta mer!

– Mitt välkomnade som kyrkoherde sändas via Facebook. Biskop Johan Dalman kommer att medverka, likaså församlingens körer. Det kommer att bli en fin gudstjänst och jag hoppas många kommer att följa den digitalt. Efter gudstjänsten kommer jag att finnas på plats i S:t Botvid om någon vill komma förbi och säga hej. Vi ska se till att det går att genomföra med de restriktioner som råder.

Vilka fördelar respektive utmaningar ser du med att arbeta i en mindre församling?

– Fördelarna är många fler än nackdelarna. Vi är ett mindre arbetslag vilket gör att vi kan sitta alla samtidigt för att planera och tänka tillsammans. Vi behöver samarbeta och hjälpas åt vilket gör att vi känner samhörighet. Det är också kortare beslutsvägar då organisationen är mindre, både vad gäller anställda och förtroendevalda. Som kyrkoherde har jag möjlighet att lära känna medarbetarna, besöka verksamheterna och helt enkelt vara mer närvarande än i en församling där verksamheter bedrivs på flera platser och medarbetarna har arbetsplatserna utspridda.

– En stor fördel och glädje är att i en mindre församling som Oxelösund har jag en rimlig chans att

lära känna församlingsborna, ta del av kommunens aktiviteter och vara delaktig i de nätverk som finns. Våra resurser är mindre och det gör ju att vi är mer sårbara om någon är frånvarande. Vi kan inte heller göra allt vi vill för att vi inte räcker till. I en större församling har man som kyrkoherde en ledningsgrupp att bolla med, i en mindre församling blir man på så sätt mer ensam som kyrkoherde. Jag är mycket glad över det goda samarbetet jag har med kyrkorådets ordförande. Det är värdefullt!

Hur ser du på svårigheterna som pandemin medför för kyrkans roll i samhället?

– Det är en sorg för oss att vi inte kan finnas till för de som behöver oss mest så som vi skulle vilja. Precis som alla andra vill vi följa de restriktioner som gäller vilket gör att det är väldigt tomt i vårt församlingshem! Vi försöker att hålla kontakt, men telefonsamtal, digitala gudstjänster och utskick på posten kan ju inte jämföras med att träffas på riktigt. Jag tycker ändå att vi är duktiga på att hitta sätt att träffas. Prat och promenad då vi kan är utomhus och samtal, cykeln på stan då vi kommer att dyka upp och bjuda på varm saft och en pratstund, sorgegrupp via zoom, konserter och gudstjänster på Facebook för att nämna några saker vi gör.

– Dop, vigslar och begravningar kan spelas in och/eller sändas via Facebook och på så sätt kan flera vara med om än inte på plats. Så det blir lite annorlunda, men fint och värdefullt ändå. Men det är viktigt att även vi som kyrka tar vårt ansvar och gör vårt yttersta att följa alla rekommendationer som vi fått så att vi snart kan träffas som vanligt igen.

Vad längtar du mest efter att få göra när pandemin äntligen är över – både som privatperson och präst?

– Fira gudstjänst med församlingsbor på plats i kyrkan och sedan sitta ner och prata och fika vid kyrkkaffet! Bjuda in till kalas hemma, få samla vänner och äta och dricka gott, sjunga och dansa! Få träffas unga och gamla i en härlig salig röra, båda i Oxelösunds församling och hemma i Hummelvik!

Slutligen; vilka förhoppningar har du för Oxelösund och din nya församling under 2021?

– Att vaccineringen får effekt och pandemin klingar av och vi kan börja träffa varandra igen och röra oss i vår vackra kommun som vi vill utan att oroa oss för att sprida smittan de mest sårbara bland oss. Jag hoppas också att oxelösundarna ska komma tillbaka till sin kyrka när vi får öppna upp igen och att församlingshemmet och kyrkan fylls av människor och liv igen! Att körsången på nytt klingar genom kyrkfönstret på söndagarna! Att det finns små spår av barnskor på vägen ner mot barnlokalerna, att rullatorerna står utanför samlingslokalen, att det tillverkas ljus i källaren och att det bjuds in till dop och vigsel i S:t Botvid och Sjärrholms kyrka och vi får fira livet och tacka Gud för allt gott i livet! Att vi i år tillsammans kan genomföra Ljus & Värme och då också gemensamt samla pengar till Räddningsplanckan*.

Magazinet tackar för en trevlig pratstund och önskar Magdalena varmt lycka till i sin nya roll!

*Räddningsplanckan är Oxelösunds församlings hjälpkassa som stöttar barn och vuxna lokalt i Oxelösund.

Välkommen in till oss!

Varför inte prova ett digitalt möte?



Fastighetsbyrån



Fastighetsbyran.se

Sofi designar vackra och livfulla trädgårdsmiljöer



Sofi Svensson är ingenjören som sadlade om och blev trädgårdsmästare. Idag arbetar hon både på parkavdelningen på Nyköpings kommun samt med det egna företaget "Svensson trädgård & design" där hon hjälper sina kunder att skapa vackra och funktionella trädgårdar. Magazinet har suttit ner med Sofi för en pratstund om vikten av härliga utemiljöer, att byta från en karriär till en annan och hur ett ofrivilligt entreprenörskap kan förvandlas till ett spirande livsverk fyllt av glädje och lärdomar.

Hej Sofi! Vem är du?

– Jag heter Sofi Svensson och är 48 år. Jag bor i Stigtomta med min man, två söner och två katter. Jag är född i Småland och har bott större delen av mitt liv i Småland och Östergötland. Jag hamnade i Nyköpingstrakten för 16 år sen och för 10 år sen köpte vi huset vi bor i nu och det var då mitt trädgårdsintresse tog verklig fart. Jag driver mitt företag på deltid sen snart tre år tillbaka.

– Jag har också en bakgrund som ingenjör. Senast jobbade jag på CTT Systems som utvecklar produkter för att lösa olika typer av fuktproblem i flygplan. Jag började som konstruktör och sen systemingenjör. Det var på många sätt ett spännande jobb där jag bland annat jobbade med testning och kvalificering av olika produkter.

Idag är du utbildad trädgårdsmästare och arbetar som trädgårdsdesigner. Vad låg bakom karriärbytet?

– Jag har länge haft ett stort trädgårdsintresse och tycker mycket om naturen. Det har alltid känts nära för mig. När vi köpte vårt hus och jag plötsligt kunde göra vad jag ville med vår trädgård tog intresset en väldig fart och det blev snabbt mitt största intresse. Ju mer jag lärde mig desto roligare blev det och försliktigt kom tankar om att det här kanske är något jag vill göra mer av.

– Jag anmälde mig till en trädgårdsgrundkurs på Medborgarskolan i Stockholm år 2014 för att testa mitt intresse

och det gav mersmak. Sen fortsatte det bara, det fanns liksom ingen återvändo. Jag läste flera distanskurser på min fritid och tänkte att kanske kan det med tiden leda till något roligt. Jag hade ingen plan men ju längre tiden gick och ju mer jag utvecklades, desto viktigare kändes det att fortsätta. Sen kom jag in på en trädgårdsmästarutbildning på Skillebyholm och då kände jag att det var en stor och viktig pusselbit som föll på plats.

– Att byta karriär blev plötsligt lätt, det kändes stort och viktigt att få göra det jag brinner för och jag tänkte att jag har tillräckligt många år kvar att jobba för att testa nya saker. Det har varit en ganska lång och trevande väg, men ändå självklar på något sätt när tanken väl var född, och den fortsätter fortfarande.

Fanns det en tydlig plan gällande vilka kunskaper du ville samla på dig, eller var det något som växte fram under tiden du utbildade dig?

– Jag hade ingen plan från början, jag ville bara sätta igång och samla på mig så mycket olika kunskaper som möjligt.

Ämnet är enormt och jag ville inte begränsa mig. Jag började som sagt med en grundkurs om trädgård och därefter gick jag tre distansutbildningar hos Trädgårdsakademien. Det var kurser om trädgårdsdesign och trädgårdsritning.

– Sen läste jag en kurs på Alnarp om hälsoträdgårdar, den handlar om samspelet mellan människor och utemiljöer som

till exempel trädgårdar. Det var väldigt intressant att läsa om vilken positiv inverkan utemiljöer kan ha på människor. Sen läste jag en trädgårdsmästarutbildning med inriktning på ekologi och entreprenörskap och det var efter den jag kände mig redo att byta bana. Jag har fortfarande inget slutmål, jag har många tankar om framtiden men låter det ta tid och vill att det ska kännas lite flexibelt.

Idag arbetar du som egenföretagare. Var det något du såg som självklart när du bytte karriär?

– Jo, jag är egenföretagare men bara på deltid. Jag jobbar också på parkavdelningen på Nyköpings kommun. Det är en perfekt kombination för mig som ny i branschen! Jag hade inte så mycket praktisk erfarenhet och kände också att det var viktigt att ha en trygghet i början så att jag kunde växa i min egen takt. Jag fick möjligheten att jobba deltid vilket jag är tacksam för och det har fungerat väldigt bra! Jag hade egentligen ingen stor längtan efter att driva eget men det blev ett sätt för mig att kunna göra det jag helst vill och samtidigt ha den trygghet som en anställning innebär.

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att arbeta som anställd respektive egenföretagare?

– Tryggheten och arbetskamrater är ju de största fördelarna med att vara anställd. Nackdelarna är väl att man blir begränsad, i både tid och arbetsupp-

gifter och att det är mycket man inte kan påverka. Fördelarna med att vara egenföretagare är så klart att jag kan göra det jag mest brinner för just nu.

”Även om jag var en ofrivillig företagare från början har jag vuxit in i det och fördelarna känns större och viktigare nu. Det är otroligt lärorikt!”

Jag kan påverka min tid och mina arbetsuppgifter. Nackdelarna är desamma, det är bara jag som ser till att tiden används på ett bra sätt och att arbeten kommer in och blir gjorda. Ju mer jag jobbar med mitt eget desto bättre och roligare känns det. Även om jag var en ofrivillig företagare från början har jag vuxit in i det och fördelarna känns större och viktigare nu. Det är otroligt lärorikt!

Hur har din vardag förändrats sedan du bytte karriär?

– Den har så klart förändrats väldigt mycket. De dagar jag jobbar på kommunen är vanliga arbetsdagar men oftast snurrar pågående projekt i huvudet samtidigt. Det är faktiskt väldigt bra, jag får energi av båda mina arbeten som jag också kan använda i båda. På kvällar, vardagarna jag jobbar hemma och helger jobbar jag med mitt eget och då finns det ingen typisk arbetsvecka. Jag försöker hålla kundbesök på fredagar och även beta av några av de segare administrativa sakerna då. Annars gör jag det som behöver göras när jag kan.

Det är lätt att tänka sig att jobbet också ändras beronde på vilken tid på året det är.

– Årstiderna påverkar arbetet mycket.

Vissa perioder planerar jag in beskrivningsjobb, kunderna är också olika aktiva under olika delar av året. Det gör att det är fullt upp emellanåt när många är i full gång med att drömma och planera trädgård och lugnare under vintern. Vintern är en ypperlig tid att planera trädgård men det är inte alltid människor har fått trädgårdslängtan då.

Har du och din verksamhet påverkats av pandemin?

– Mina kundbesök har förändrats. Jag försöker hålla hela möten utomhus när det går och då blir de ofta lite kortare. När jag är klar med ett projekt brukar jag överlämna det och gå igenom hos kunden men på grund av pandemin har jag vid några tillfällen fått låta bli det och skicka med post istället. Det är alltså rena småsaker jämfört med hur många andra företagare drabbats.

– Annars vet jag inte om min verksamhet påverkats. Antalet kunder blir fler varje år trots att jag knappt marknadsfört mig alls, men jag kan inte avgöra om pandemin har något med det att göra. Annars verkar det som att hela trädgårdsbranschen sett en viss positiv effekt av att så många varit hemma och satsat mer på sin trädgård. Det är ju ändå något fint i att människor under det otroligt tunga år som varit hittat ut i trädgårdar, parker och natur i större utsträckning än tidigare.

”Det är ju ändå något fint i att människor under det otroligt tunga år som varit hittat ut i trädgårdar, parker och natur i större utsträckning än tidigare.”

Varför är det, enligt dig, viktigt att lägga tid och pengar på just trädgård och utemiljöer?

– Det är en jättestor och komplex fråga. Allmänna utemiljöer och grönområden, som parker till exempel, är jätteviktiga för människor och för samhället. Det finns mycket forskning som visar att natur och grönområden har en positiv inverkan på människor och kan påverka både hälsa och välbefinnande. Grönområden förbättrar dessutom miljön i städerna. Ja, det finns många fördelar med att planera för grönare städer! Att utveckla, förbättra och sköta dessa miljöer kostar så klart och det måste det få göra, tycker jag.

– För privata trädgårdar är det lite annorlunda. Det fina med att ha en trädgård är att det är en plats där man kan göra som man vill, det finns inga måsten. Jag tycker absolut inte det är viktigt att lägga tid eller pengar på det om man inte har behov av det. Att skapa en trädgård som man trivs i, känner sig trygg i och njuter av är verkligen något att sträva efter för sin egen skull,

det kan ge ett stort mervärde till ens boende men det måste inte kosta så mycket. Det behöver inte heller kräva så mycket tid. Det viktigaste är att hitta det som passar en själv.

– Om man har en trädgård som inte känns så där inbjudande och härlig som man önskar och man känner att man inte får till det så rekommenderar jag att man tar hjälp av någon. Då kan man få hjälp med att se potentialen i trädgården, att skapa en helhet av de tankar och drömmar man har och att dra upp de där stora dragen som gör att trädgården hänger ihop och känns harmonisk. Ibland kanske man har en del av trädgården som känns omöjlig och då kan det också vara bra att satsa på den.

– Det kan också vara bra att få hjälp med att välja växter som trivs i ens trädgård och som blir fina tillsammans om man tycker det är svårt. Då slipper man också chansa och köpa en massa växter som sen inte blir så fina som man tänkt eller som kanske rentav dör. Det kostar naturligtvis att anlita någon men lösningarna måste inte vara så dyra om man inte vill. Jag tycker alltid man ska försöka jobba med det man har och inte vara för snabb med att göra sig av med befintliga växter eller material.

Jag kan tänka mig att uppdragen skiljer sig väldigt från jobb till jobb. Finns det ändå någon viss design som du ofta återkommer till eller jobbar med?

– Ja, det är stor skillnad mellan uppdragen. Än så länge har jag inte utvecklat någon stil som så tydligt visar att det är min design. Alla trädgårdar och alla kunder är olika och det känns viktigt att varje uppdrag anpassas efter just den platsen och de som bor där. Det är bland annat det som gör det så roligt!

Vilket är det bästa sättet för dig att hålla kreativiteten på topp? Var hämtar du din inspiration?

– Jag inspireras mycket av andra kollegor i branschen, på Instagram, Pinterest och övriga nätet finns oändligt med inspiration. Ibland känns det överväldigande och då är det riktigt härligt att gå igenom bokhyllan och bläddra i böcker, tillbaka till rötterna på något sätt. Naturen och nya platser är förstas

Fortsättning på nästa sida



En ny trädgård kommer till liv. Sofi arbetar med detaljerade skisser för att ge kunden en tydlig bild av hennes design.

Bilder: Sofi Svensson, Svensson trädgård & design

också inspirerande. Både motivation och kreativitet varierar så klart.

– Mycket av arbetet handlar om systematiskt problemlösande och kreativiteten behöver då inte alltid vara på topp. Ofta kommer de kreativa lösningarna på de klurigaste problemen när jag gör något helt annat. Om motivationen tryter går jag ut i skogen en sväng eller gör något annat. Det är svårt att tvinga fram så det gäller att vara lite tålmodig men oftast hjälper det att bara sätta igång och göra nåt, det leder nästan alltid till att motivationen kommer tillbaka.

Hur viktigt är hållbarhet i ditt arbete?

– Jag försöker tänka på ett hållbart sätt när jag ritar trädgårdar men i slutändan är det alltid kundens önskemål som styr. Materialval är en stor punkt när det gäller hållbarhet och därför föreslår jag till exempel nästan alltid riktig sten istället för betong. Det håller i en evighet och åldras på ett vackert sätt. Dessutom kan man köpa begagnat. Jag tycker man ska undvika att använda allt för mycket hårda material. Jag vill gärna få in mycket grönska i trädgårdarna och ju mer hårdgjorda ytor desto mer växtlighet.

– Jag brukar till exempel informera om att naturgrus är en ändlig källa som man ska vara mycket försiktig med och inte använda i onödan. Växtvalet är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Att välja rätt växt på rätt plats. Efter de torra somrar vi haft väljer jag växter som är lite mer torktåliga än jag hade gjort för bara några år sen. Jag ritar inte in mycket säsongsväxter utan föreslår istället oftast perenna växter för krukor och andra kärl. Det finns mycket att göra och ju mer intresserade kunderna är desto mer jobbar jag med det.

Intresset för att odla sin egen mat ökar allt mer. Är det något du märkt av i ditt arbete?

– Ja, intresset för att odla sin egen mat ökar verkligen och det är ju fantastiskt! Jag tycker alltid att man ska odla något ätbart i sin trädgård. Är man inte intresserad av att odla grönsaker kan man i alla fall ha lite bärbuskar och fruktträd. Dessutom ökar intresset för

att odla sina egna snittblommor enormt så det blir mer och mer ytor för odling i trädgårdarna. Trädgårdsdesign handlar inte alls om att göra en trädgård enbart estetiskt tilltalande. Det handlar om att hitta potentialen och göra det bästa av platsen. Mycket handlar om funktion och om att skapa en mysig och ombonad plats. En trädgård är dessutom så mycket mer än det vi ser. Alla sinnen ska få sitt, det är mitt mål.

Utemiljöer har varit viktigare än någonsin nu under pandemin. Har du märkt någon skillnad gällande det i trender eller önskemål från kunder?

– Nästan alla kunder vill ha mysiga platser för umgänge med vänner och familj. Man vill umgås ute, laga mat och hänga. Många tänker stort. Nu när mer tid tillbringas hemma inser många också behovet av att ha platser både i sol och skugga. Det är också en god idé att skapa små platser för sig själv nu när vi inte kan umgås så mycket med andra. Det kan räcka med en liten soffa eller en hängmatta.

"...intresset för att odla sin egen mat ökar verkligen och det är ju fantastiskt!"

Har du något "drömuupdrag" som du gärna skulle vilja utföra under karriärens gång?

– Åh, vad svårt! Egentligen tycker jag fortfarande att alla uppdrag är drömuupdrag eftersom alla är så unika. Men när jag läste kursen Hälsoträdgårdar fördjupade vi oss i hur man kan utforma trädgårdar och utemiljöer för speciella målgrupper med specifika behov. Det var väldigt intressant! Den typen av uppdrag vore väldigt roligt att få jobba med. Som till exempel en trädgård för människor med demensproblematik eller någon typ av sinnessträdgård. Det vore också roligt att få göra något på en kyrkogård.

Slutligen; vad hoppas du få se mer av i svenska trädgårdar och utemiljöer i den närmaste framtiden?

– Jag hoppas vi får se mer av stora prunkande planteringar, mindre gräsmattor, mer odling och gärna där växter för prydnad och mat samsas. Jag hoppas också vi får se fler lösningar för att hantera vatten, mer naturliga och hållbara material och fler vilda hörn i trädgårdarna.



"Jag tycker alltid att man ska odla något ätbart i sin trädgård", säger trädgårdsmästaren Sofi Svensson.

Villa och fastighetsägare!

Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

Telefon: 0155 - 28 56 10
E-post: hakan@mb-isolering.se



Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat



GÖR DIN OLJESERVICE HOS



JANUARI-FEBRUARI-MARS

10% RABATT PÅ OLJA OCH FILTER

Norrköpingsvägen 2, Nyköping
0155-21 90 51 • 070-310 18 28



Vi har lösningar
för alla behov

Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation



Hitta din lösning
Kontakta oss!

**VÄRMEPUMPAR OCH
ELINSTALLATIONER**

070-378 75 90
www.jleijon.se



Hitta din nya verklighet i Nyköping

Nytt år,
nya lägre
hyror



Ring Kerstin 076-767 50 70. Boka en privat visning – flytta in när du vill. Vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar våra visningsrutiner så att du ska känna dig trygg. Välkommen till din nya verklighet!

Här skapar du drömrum för din nya verklighet i Kv Kattugglan, Marieberg. Inflyttningsklara hyresrätter 1-2:or och ett fåtal 4:or.

Som boende i Kattugglan har du tillgång till bland annat gemensam tvättstuga, boulebana, plats för uteliv och läsbara cykelförråd med sedumtak.

Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Kerstin Aviander på 076-767 50 70 eller kerstin.aviander@riksbyggen.se
Se riksbyggen.se/hyresratter/sodermanland/kattugglan

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.

Riksbyggen
Rum för hela livet

Succé för Skol-IF kampanjen!

Gensvaret från privatpersoner och företag har varit över all förväntan. Hoppas att styrande politiker tar sitt förnuft till fånga och ger oss möjligheten att fortsätta bidra till att göra Nyköping till en levande, positiv och trygg ungdomsstad.



Skol-IFs gymnasie styrelse: Buschra, Gustav, Talal, Lova, Tove, Jesper och Gabbe

Ett stort tack till alla företag



Några röster om Skol-IF

Johan Levin, polischef:

- Organisationer som SkolIF behövs i samhället, viktigt med positiva arrangemang för våra ungdomar. Vi kan tänka oss att vara med i någon fotbollsturnering, vi har ett mycket slagkraftigt polislag.



Anna af Sillén, politiker, Moderaterna:

- SkolIF är en mycket positiv kraft, det är viktigt med insatser som får unga att utvecklas. Framför allt nu i jobbiga tider behöver vi stärka gemenskap och hälsa.



Felicia Månsson:

- SkolIF har betytt oerhört mycket för mig. Från att varit blyg, inåtriktad med dåligt självförtroende till att bli framåtriktad, våga vara ledare för egna grupper har jag fått en stark självkänsla. Alla utbildningar och att jag fått ta stort ansvar inom SkolIF har förändrat mitt liv.



Lisa Flygare, vuxenstödjare Nyköpings friskola:

- Vi har en styrelse med ett fantastiskt driv, massor av energi och det sprudlar ideer. Vi har fått en jättefin gemenskap på skolan. Samarbete med andra skolor skapar ett nätverk som gör att våra ungdomar får en viktig trygghet.



Jeremias Varas, fotbollsansvarig IFK Nyköping:

- Vi har haft ett fantastiskt samarbete med SkolIF på olika turneringar och läger. Dessutom har deras ledarskapsutbildningar betytt att vi fått ledare till föreningen vilket är oerhört värdefullt.



Emma Winblad von Walter, Svensk Fastighetsförmedling:

- Vi tycker det är jätteviktigt att SkolIF lever vidare och tycker att det de står för är otroligt viktigt för Nyköping. Roliga arrangemang, ledarskapsutbildning och ökad självkänsla är ju sådant som våra ungdomar vill och behöver.



som stöttar våra ungdomar!



ETT ANNAT BREV FRÅN KOLONIEN

Cornelis Vreeswijk skrev bara ett brev från kolonien, ett som förvisso blivit ganska berömt. Jag har däremot skrivit ett flertal brev från Majblommans barnkoloni Prästtorp i Buskhyttan. Mina brev blev väl inga succéer som Cornelis brev blev. Men jag tycker ändå att åtminstone ett brev ska publiceras!

Men först lite historia. Barnkolonier var från början en reaktion på den misär som fanns under 1800-talet i storstäder ute i Europa. Kolonierna var en typ av lägerverksamhet med ordnade förhållanden med ett antal ledare. På kolonin skulle barn få tillgång till hälsosam och frisk luft. Från början var kolonivistelsen främst för barn från socialt utsatta familjer.

Detta kom senare att ändras så att alla barn kunde få möjlighet till kolonivistelse. På kolonierna anordnades en mängd olika aktiviteter som till exempel idrottstävlingar, teater, utflykter, simundervisning samt tid för lek och egna aktiviteter. Mathållningen sköttes av kökspersonal. Pojkar och flickor hade separata sovsalar.

I Sverige började koloniverksamheten i början på 1900-talet. Under 1950- och 60-talet hade de flesta städer en barnkoloni. Nyköpings barnkoloni var belägen

på Västra Femöre i Oxelösund (I huset där Skärgårdsvården numera huserar sommartid). Barnkolonier drevs även av föreningar och stiftelser, som exempelvis "Majblomman" vars koloni fanns vid Prästtorp i Buskhyttan. År 1958, som elvaåring, var jag och arton andra ungar – både pojkar och flickor – på kolonin Prästtorp. Tiden vi skulle vara på "kollo" var inte helt fastställd då den angivits till fem till sex veckor.

Föreståndare på Prästtorp var Eva-Britt Karlsson. Övrig personal var Monika Larsson, Ulla Larsson och Eva Thollander, samtliga från Nyköping. Marianne Karlsson från Björnlunda hade ansvar för kök och matlagning. Vi ungar sa oftast "fröken" till personalen, men det fanns även de som sa "tant" trots att en del personal bara var sjutton år!

På Majblomman hade vi inte tillgång till någon matsal. Åt gjorde vi istället på en utealtan med tak. Vatten var inte indragat till köket, istället fick

"Själv åt jag inte ens en enda hel fiskbulle!"



Mitt eget brev från kolonien. Jag bad att morfar ska skicka ner en tårta med bussen till min namnsdag den femte, men korrigerar mig tydligen då jag insåg att det var den fjärde som var rätt datum. Morfar skickade inte ner någon tårta då han istället kom själv med tårta som räckte till både ungar, fröknar, och även till han själv! Tältet var ett tvåmanstält som jag skulle ha när jag övernattade i skogen! Men något tält fick jag inte. Jag ville tydligen ha många brev hemifrån, sisådär tre-fyra brev i veckan! Sugan på godis var jag tydligen också!

man använda en handpump som fanns på väggen i köket. Ibland fick vi ungar hjälpa till att pumpa så att köket fick det vatten som behövdes. Ett annat minne från middagarna är när jämnåriga kamraten Bengt ofta påtalade att han vid en middag åt elva fiskbullar! Själv åt jag inte ens en enda hel fiskbulle!

Det sanitära var lite annorlunda mot idag. Det fanns endast utedass. Fröknarna tvättade våra kläder för hand, då det inte fanns någon tvättmaskin på kolonin. Allrum och leksal fanns på övervåningen i huset där även godis förvarades i en låst låda. Godiset hade föräldrar oftast sänt med bussen som en del dagar passerade kolonin på väg till vändpunkten, Hummelvik. På lördagar var det sedan dags för godisutdelning.

En del ungar hade ibland rätt mycket godis men fick ändå inte tillgång till allt. Kanske var det med omtanke för ungar som inte hade så mycket godis. Om så var fallet hade alltid fröknarna/tanterna alltid något att dela ut, så att alla fick någon godis!

På kvällarna då vi krupit ner i sängarna kom någon av fröknarna in och kollade att vi varvat ner och låg lugnt i sängarna. Därefter sjöng vi ofta en godnattvisa som jag bara kommer ihåg början på; "Gott natt små kamrater och tack för idag..."

Strax intill kolonin fanns en bondgård med både kor, häst, gris och höns. Vid bondgården var jag rätt ofta med kamraterna Lennart och Lars.



Dags att boka in tid för beskärning av buskar och träd. Ring oss idag!

VETERANPOOLEN

0155-40 04 09 | nykoping@veteranpoolen.se

Ibland fick vi hjälpa bonden Törnvall att ta in korna när de skulle mjölkas. En dag frågade vi Törnvall om vi kunde få sova på höloftet. Vilket vi skulle få göra om fröknarna tillät det, vilket de också gjorde! På kvällen klättrade vi upp på loftet och installerade oss i höet. Det blev en hel del prat om "luffare" som vi hört kunde smyga in för att övernatta på höloft. Lennart och Lars, somnade strax efter mörkrets infallit medan jag hörde olika konstiga ljud och blev allt räddare, men till slut somnade även jag. När fröknarna sedan frågade hur det var att sova på loftet blev svaret – Det var jättekul!

En dag var vi på utflykt på havet med fiskaren Pettersson i Hummelvik. Med fiskebåten åkte vi bland annat till Oxelösunds hamn, där vi på nära håll fick se en av Grängesberg-bolagets båtar vid kaj. Jag blev väldigt imponerad att se en så stor båt på nära håll. Kanske föddes då idén att senare "gå ut på sjön". (Från en tidigare artikel i Magasinet nr 6, 2016, kan läsas på nätet för den som är nyfiken.)

En dag var lokaltidningen på besök. I ett senare tidningsreportage kunde man läsa följande;

Alldeles nyss hade bröllopet ståndat mellan "prinsen" Inger och "prinsessan" Lillemor. Tröttnar man på den leken plockar man fram fotbollen och ser till att det blir full fart på "liret". Ingen slipper undan: både tjejer och grabbar är med, ja till och med per-

sonalen får gripa in ifall det behövs förstärkning för någotdera lag.

– Är tanterna med vinner vi tjejer som ett skott, hördes från en flickröst ur klungan av barn. Barnen har även spelat teater där scenen var på ett bodtak. Det var dels en pjäs som hette "Kungen som hade tandvärk". En annan pjäs var "Sten", som en pojke upplyste inte handlade om en sten, utan var ett

» – Är tanterna med vinner vi tjejer som ett skott, hördes från en flickröst ur klungan av barn.»

namn på en pojke! Men namnet för dagen var Sigrid, som fyllde 10 år. Dagen till ära hade flaggan hissats, och på eftermiddagen skulle det bli tårtkalas. (Tidningen Folket).

Av personalen minns jag särskilt Eva. När jag mer än sextio år senare blev medlem i Svärta hembygdsförening tyckte jag mig känna igen en Eva där (nu med efternamnet Andersson som gift). Varför jag givetvis frågade om hon var den Eva som 1958 var fröken på Majblommans barnkoloni? Vilket hon bekräftade samtidigt som hon blev förvånad över att jag kände igen henne efter så lång tid som "fröken Eva".

Det finns många minnen från tiden på kolonien. Vänner, fröknar, roligheter, läskigheter och hyss. Förutom grabbarna som nämns i texten minns jag också flickorna, Kersti, Sigrid, Inger, Lillemor och Eva. Kanske har du som läser egna minnen från samma, eller någon annan, koloni?

Arne Andersson berättar om historier och minnen från sin barndom och uppväxten i Nyköping.

arnexandersson@gmail.com



Dåtidens kortbrev, där brevet författades och sedan skickades ihopvikt. Smidigt värre!



Feriejobb i Oxelösunds kommun 2021

I kommunen finns Sveriges viktigaste jobb! Under 3 veckor i sommar har kommunens ungdomar chans att prova på något av dessa jobb.

Vad är det för jobb?

Arbetsplatserna finns bl.a. inom vård- och omsorg, kök, barnomsorg och projektarbete.

Vem kan söka?

Ungdomar som är skrivna i Oxelösunds kommun och sommaren 2021 har slutat årskurs 9, 1:a eller 2:a året i gymnasiet.

Läs mer på vår hemsida.

Oxelösund med sina 12 000 invånare är kontrasternas stad. Småskaligt möter storskaligt. Industri möter hav. Motorväg möter hav.

www.oxelosund.se



KUNGSHEM
FASTIGHETER

Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping
Måndag-fredag 10.00-12.00

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund
Kontoret stängt på grund av Pandemi.

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se



Karin Champy, diakon och Evelina Daleskog, pedagog utanför S:t Nicolai kyrka.

Kyrkan hittar nya vägar i pandemitid

I Nyköpings församling är kyrkor fortfarande öppna för besökare – trots den pågående pandemin. Vissa aktiviteter är inställda, men mycket verksamhet är fortfarande igång.

En av Svenska kyrkans viktigaste arbetsuppgifter är att bedriva diakoni som är grekiska och betyder "tjänst". Nationalencyklopedin beskriver diakoni som "kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden" och det är precis vad diakonerna i Nyköpings församling gör.

– Det mänskliga mötet och att finnas till för varandra, det är vad diakoniarbetet innebär för mig.

Det säger Anna Englund när vi träffas på varsin sida av det stora bordet i S:t Nicolai församlingshem i Nyköping.

– Som församling utför vi alla diakoni, det är hela församlingens ansvar och ingår i att vara kristen, tillägger hon.

Även om en del aktiviteter har ställts in på grund av pandemin så är det förvånansvärt många som fortfarande är igång.

– Vi är på två hela tiden och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer minutiöst. Det handlar hela tiden om att laga efter läge, säger Anna.

De som sitter i häktet får inte ta emot besök – även i vanliga fall – men dit kommer en av församlingens diakoner kontinuerligt. På anstalten har diakonerna själavårdssamtal och de gör även besök på sjukhuset, berättar Anna som är arbetsledande diakon för församlingens fem diakoner.

ANNONS



FOTO: LINA BJÖRKBORG

Digitalt drop in-café med Öppna förskolan

Droppa in när du vill, men vi möts med bilden påslagen. Vi fikar och umgås och så blir det en sångstund.

Anslut er genom att scanna qr-koden här under caféets öppettider. Eller följ länk på: www.svenskakyrkan.se/nykoping

**FREDAGAR 09.30 - 11.00
I FEBRUARI OCH MARS**



90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL

FASTEAKTIONEN 2021

UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger.



SWISHA TILL
900 1223

Tillsammans kan vi göra
Din gåva gör det möjligt

svenskakyrkan.se/act



Diakon Anna Englund

Enskilda samtal äger också rum via telefon, i kyrkan eller under en promenad. Sedan en tid tillbaka bjuder församlingen också på varma drycker och bullar utanför S:t Nicolai kyrka.

- Från början var det meningen att vi främst skulle rikta oss till ungdomar men nu kommer praktiskt taget alla åldersgrupper. Det har blivit väldigt uppskattat och det är roligt, säger Anna.

Även Mariagården i Brandkärr har öppnat för kaffeservering utomhus en eftermiddag i veckan.

Församlingen erbjuder även hjälp när det gäller kontakter med olika myndigheter och ekonomisk rådgivning.

Digitala fikastunder med öppna förskolan arrangeras också.

Det är inte heller några av församlingens anställda som har permitterats under rådande omständigheter utan hela personalstyrkan är intakt även om en del arbetar hemma.

En av de aktiviteter som dock har tagits bort är att handla åt de äldre.

- Många vände sig till oss för att de inte ville besvara sina barn men vårt syfte är ju att föra samman människor, inte slå in kilar mellan generationer och ta bort kontakter, säger Anna.

Men de som är helt ensamma får naturligtvis hjälp och de äldre som inte längre kan ta sig till kyrkan får i stället ett telefonsamtal eller ett brev då och då.

En reflektion som Anna gjort under pandemin är att människor blivit mer eftertänksamma. Många kommer till kyrkan för att tända ett ljus, oavsett om de har en tro eller inte.

- Det viktigaste nu är att människor får tillbaka sin egen kraft och ett hopp. Och att skratta är nog så viktigt i denna tid för att orka att ta sig igenom pandemin, avslutar hon.



FOTO: LOTTA WISS

Här finns vi mitt i pandemin

Besök våra öppna kyrkor

S:t Nicolai kyrka Vardagar 10.00–15.00, helger 12.00–16.00. Middagsbön måndag–fredag 12.00.

Alla Helgona kyrka Vardagar 09.00–15.00, helger 12.00–16.00. Morgonbön måndag–fredag 09.00.

Oppebykyrkan Tisdag 09.00–11.30, onsdag 13.30–15.30, torsdag 15.30–18.30.

Max 8 personer i kyrkan. I anslutning till bönerna finns någon att tala med

Hemsidan

www.svenskakyrkan.se/nykoping
Kalendarium, kontaktuppgifter, digitala gudstjänster, verksamhetsinformation

Digitala skärmar

Tre utomhus, tio inomhus

Verksamhet, kalendarium, Facebook

Appen Kyrkguiden

Kyrkornas kalendarium i mobilen

Gratisapp för iPhone och Android

YouTube

Nyköpings församling

Längre, förinspelade andakter och musik

Facebook

Svenska kyrkan - Nyköpings församling

Information och inspiration. Digitala gudstjänster:

Måndag–lördag 07.00 Andakt med någon ur personalen

Varannan lördag 18.00 Längre andakt

Söndagar 10.00 Livesänd gudstjänst

Instagram

svenskakyrkannykoping

Bilder från församlingens verksamhet

www.svenskakyrkan.se/nykoping

Svenska kyrkan 
NYKÖPINGS FÖRSAMLING



Foto: Deborah Rossouw / Icon

a skillnad.
t.

act
Svenska kyrkan 

En tid med storbandsjazz i stan

Minns ni storbandet Nicopia Brass? Det 17 man starka bandet hade stora framgångar på 1970-talet och spelade bland annat för fulla hus i Tessinskolans aula, Träffen, Vårdshuset, Nyköpingshus och Hasselbacken i Stockholm.

Bosse Westerberg och Per-Ola Niblaeus spelade båda två i den kommunala musikskolan i Nyköping. När det under gymnasietiden var dags för ett specialarbete kom Bosse med en genial idé till sin kompis.

- Ska vi inte starta ett storband? Vi tar kontakt med musikskolans blåsorkester och förstärker med stans bästa popmusiker som komp.

Per-Ola tyckte det var en bra idé och snart hade man fått ihop nästan hela orkestern. Det saknades dock en sax i uppställningen.

- Dealen blev att jag fick övertala mina föräldrar att köpa en barytonsax och lära mig spela på den, minns Per-Ola.

Nu var bandet redo för en första repetitionskväll.

- Första repetitionen lät inte så bra, säger Bosse och ler. Det var ett herrans oväsen och vi hade svårt att få ihop alla instrument.

Lösningen blev att ta hjälp av musikskolans kunniga ledare.

- Vi fick låna arrangemang av blåsorkestern och dess ledare Stig Larsson.

Övning ger färdighet. Varje söndag repeterade orkestern i dåvarande flickskolans lokaler.

- Det var en otrolig upplevelse, minns både Per-Ola och Bosse. En blåsorkester med rock-komp, en ny typ av musikalisk kombination. Vi fick spela som vi ville och det svängde rejält om oss.

Så småningom var det dags att möta publiken. Första spelningen ägde rum på Stenkulla Fritidsgård.

- Vi fick en rubrik på första sidan av SN, "Succé för Nicopia Brass" löd texten. Det gav oss blodad tand och efter premiären följde många konserter, säger Per-Ola.

Ett tidningsurklipp från december 1975 och tidningen Folket vittnar om att Nicopia Brass var populära och drog mycket folk. "Storbandsmusik drog 500 åhörare" löd rubriken. Platsen för konserten var Tessinskolans aula.

- Vi spelade vårt paraddnummer In the mood, It don't mean a thing, Take the A-train och Pennsylvania 6-5000, för att nämna några låtar ur vår repertoar. Det var en fantastisk kväll med en mycket entusiastisk publik.

Nicopia Brass spelade tillsammans i tre år. Efter gymnasietiden var det många som flyttade för studier på annan ort.

- Det var svårt att hålla ihop bandet och till slut fick vi lägga ner, men det var tre underbart musikaliska år vi fick uppleva.

Några av medlemmarna fortsatte dock på den musikaliska banan och blev professionella musiker och musikproducenter.

- Mats Holmqvist som startade "Stora Stygga" och Olle Hellström, en hyllad musikproducent, är två exempel, berättar Per-Ola.



"Spelningen i Tessinskolans aula drog 500 åhörare"



"Vi fick spela som vi ville och det svängde rejält om oss"

Andra medlemmar som låtit tala om sig är bland annat Jan-Owe Carlsson, Ingo Carlsson Lusth, Leif Segerberg (tidigare Axelsson), Anders G Carlsson och Lennart Söderlund. Under en period hade bandet även en sångerska, Monica Hallencreutz.

Tankar på en återförening har väckts bland medlemmarna.

- Vi får väl se om vi lyckas få ihop gänget igen, säger Per-Ola. Vi har så här långt bildat en festkommitté, det är en bra start. Kanske, kanske kan vi även passa på att ta med instrumenten och återuppleva känslan att spela ihop igen...



ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!*

48
månader
räntefritt

Ibland kan kondens vara bra.

Men inte på fönster. Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva med kondens på utsidan av nya fönster. Att det är en naturlig följd av att fönstret har ett lågt u-värde. Men det är inte hela sanningen. Det handlar mest om att glaset inte är anpassat för de nya förutsättningarna. I våra fönster finns en värmereflektor – Antifog – ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det yttersta glaset håller samma temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är standard i alla våra fönster. Dessutom är våra fönster inbrottsklassade enligt EU-standarden RC2N. Vill du läsa mer om våra fönster och hur ett fönsterbyte går till? Välkommen in på morups.se eller kontakta din lokala projektledare.

Vill du se Morups Premium i verkligheten? Besök gärna vår utställning på Östra Kyrkogatan 17B i Nyköping.

Öppen onsdagar kl 12-18. Övrig tid efter överenskommelse.

Boka ett gratis hembesök
020-78 00 00 | www.morups.se



Fönsterbyte. Som det borde vara.

* Kampanjen pågår till den 31/3 2021 och gäller vid köp av minst 7 fönster.



INSPIRERAD AV RACING

NYA TOYOTA C-HR GR SPORT



Kampanjpris från 324.900 kr (ord. pris från 354.900).

Flex Privatleasing från 4.595 kr/mån

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Flex Privatleasing-erbjudandet gäller t o m 31 mars 2021. Kampanjpriset gäller endast privatkunder och är giltigt t o m 31 mars 2021. Kan inte kombineras med Flex Privatleasing, andra avtal eller rabatter. Miljöklass Euro 6. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Uppmått genomsnittlig andel eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tätortstrafik. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilderna på bilderna kan vara extrautrustade med tillval som inte finns i Sverige.

I GENOMSNITT 50% AV KÖRTIDEN PÅ EL	BRÄNSLE- FÖRBRUKNING 5,3 L/100 KM	ALLTID AUTOMAT	
LÅG FORDONSSKATT FRÅN 2.410 KR/ÅR	120 CO ₂ G/KM	MED FLEX PRIVATLEASING 1.500 MIL/ÅR	TRYGGHET MED FAST RÄNTA FLEX PRIVATLEASING

ÖPPETTIDER: Mån-fre 10-18,
Lördag 10-14
www.toyotanykoping.se

Industrigatan 10,
Nyköping
0155-217170

 **TOYOTA**
MOTORCITY • NYKÖPING

WE ARE OXELÖSUND



Angelica Ledberg,
Blomsterdesign



Mikael Anklev
Mekka Konditori



Jonas & Mathias Fernqvist
ICA Kvantum



Anna-Karin Ledberg
Anna-Karins Bakstuga

Handla lokalt!

- nu viktigare än någonsin

Hos oss får du personlig service och kan handla efter gällande restriktioner

Stor parkering med fria P-platser och gott om utrymme gör det lätt att hålla avstånd



OXELÖSUNDS CENTRUMFÖRENING



ONE MORE TIME



"Jag har aldrig hunnit tänka på

Oxelösundssonen Lasse Lindberg har aldrig kommit på tanken att att skaffa ett "riktigt" jobb. Det har helt enkelt inte funnits tid. Uppdrag av olika slag har avlöst varandra.

Allt började på den i Oxelösund legendariska fritidgården Briggen.

- Ett prydligt kontrakt finns bevarat i min gamla klippbok. Mitt första "riktiga" jobb som trubadur. Året är 1973, jag är sjutton år och ska enligt kontraktet få hela 50 kronor inklusive reseersättning i gage. Platsen är den legendariska ungdomsgården/fritidsgården på Föreningsgatan i Oxelösund. Jag minns egentligen bara att det var mycket folk och att jag var nervös. Jag har fått låna en gitarr. Repertoaren bestod av Beatles, Simon & Garfunkel och Don Partridge. Föga anade jag då att detta skulle bli en del av min framtid. I skolans högstadium hade jag tidigare sjungit med några klasskamrater. Vi var tre killar och fyra tjejer och kallade oss för "Ö-gruppen". Vi hade under fyra års tid flera lokala engagemang, bl a på puben "Briggen" i Trosa. (Som kuriosita kan nämnas att vi fortfarande regelbundet håller kontakt med varandra och ses i olika delar av landet.)

Sommaren 1974 gör Lasse debut på sommar-teatern "Nyköpings Gästabud".

- Min pappa Rune Lindberg spelar Kung Birger Magnusson och jag spelar drotsen Brunke. Samtidigt är jag med och bygger båthallar på Brandholmen. Där träffar jag på en banjospelande yngling, Lasse Wärn. Han introducerar mig för något som kallas "Bluegrass", och jag blir genast fast för denna amerikanska akustiska musikform. Jag köper en gammal kontrabas som jag lär mig spela på, vi tar in några kompisar och plötsligt har vi en orkester. "String Strike Pickers." Oj, vad många år vi har spelat! Senast i december 2020. Ett minne är när vi får uppdraget att kompa dåtidens stora kändis, Bosse "Nygammalt" Larsson på stora torget. Efteråt vänder han sig till oss och säger – Grabbar, det här gick ju jättebra. Ni ska vara med i mitt TV-program! Vi jublar. Några veckor senare får vi beskedet att Nygammalt ska läggas ner. Suck.

Karriären fortsatte utomlands.

- En annons i DN får mig att söka ett jobb som programledare och underhållare för RESO i Italien. 1977 hamnar jag på turistanläggningen La Serra i södra Italien som programledare. String Strike Pickers och Oxelösundsgruppen "Blandat" kommer ner som mina gäststartister. Jag jobbar nu säsongsvist på olika turistorter. Italien på sommarhalvåret, för att på vinterhalvåret jobba på skidorter i Österrike, dåvarande Jugoslavien och Schweiz. 1983 flyttar jag hem för gott.

Lasse minns sin uppväxt i Oxelösund.

- Jag är född 1956. Jag var inte ensam att tillhöra denna årskull. Det var fullt av ungar i Oxelösund. Jag växer upp på Villagatan 5 där min morfar Filip Johansson hade en fastighet. Han var Oxelösunds förste målarmästare. Han är också först i staden med att bygga in en sk vattenklosett i sitt hem. Min mamma berättade att när hon var liten vägrade morfars gäster att gå på denna inomhus-toalett. Sånt gjorde man endast utomhus. På dass. Mina första musikminnen är när morfar spelar piano. Han var multi-instrumentalist och spelade också cittra, gitarr och trummor, bl a i NK-orkestern i Nyköping.



Morfar Filip, Andreas och Lasse Lindberg. Bild från Oxelösundsarkivet.



Sång- och musikgruppen Ö-gruppen vid utedassen vid Trädgårdsgatan 16 A. Från vänster: Jossa Johansson, Yvonne Hedman, Inga-Lill Edhager Nömm, Dan Svensson, Kerstin Ekman, Britt-Louise Pettersson och Lasse Lindberg. Alla födda 1956. År: 1974. Bild från Oxelösundsarkivet.

att skaffa ett riktigt jobb”



På bilden ser vi fiskarpojken Lars (Lasse Lindberg) och Vackra Brita (Lina Holm). 37 år tidigare gjorde Lasses pappa Rune Lindberg samma roll vid premiären 1947. Bild från Oxelösundsarkivet. År 1986.



Bluegrassbandet String Strike Pickers vid SSU-stugan. Från vänster: Lennart Söderlund, Lasse Lindberg, Jossa Johansson och Lasse Wärn. Bild från Oxelösundsarkivet. År: 1976.

- När jag var liten fick jag också följa med min pappa och titta på repetitionerna på Nyköpingsrevyn där han var aktiv i många år. Jag fick sitta tyst i den mörka salongen och följa regissörens arbete på scenen. Pappa sjöng och klädde ut sig till Jokkmokks-Jokke eller badade som Anita Ekberg i Fontana di Trevi. Starka minnen, och kanske en del av förklaringen till att man aldrig har blivit helt normal som vuxen.

Pappa Rune driver en butik på Trädgårdsgatan 16 i Oxelösund.

- Han säljer frukt, glass och konfektyrer i butiken som går under namnet "Fruktis". Kandisocker på snöre tillhör favoriterna. Mamma har fått fastigheten i konfirmationspresent av sin far, min morfar Filip. Vi har tio hyresgäster, många är från norra Sverige som nu har fått jobb på det expanderande Järnverket. Jag minns alla vedbodar på rad. Hur alla vuxna under höst och vinter sågade och högg ved för att hålla värmen i alla de kakelugnar som då fanns som enda värmekälla i de allra flesta hus.

En granne väcker Lasses miljöintresse.

- Under tidiga tonår lär jag känna en granne, Torbjörn Andersson. Vi är båda medlemmar i Fältbiologerna och cyklar regelbundet ut på fågelexkursioner. Han är miljömedveten redan då och påverkar även mig i rätt riktning. Vi håller fågel-föredrag för pensionärer nere vid kylvattendamarna. Sune Åberg och Bosse Pettersson är två duktiga ledare för folkdanslaget Oxelö Gille. Vi tränar en gång i veckan på Alstigen i Nedre Frösäng. Hambo, Schottis och Oxdans. Uppvisningar på äldreboenden och resor till Åland, Göteborg och Leksand. Sommaren 1984 får jag frågan av Karin Främling och hembygdsföreningen, om jag kan tänka mig att spela "förste älskare" i ett hembygdsspel "Vackra Brita på Oxelö Krog". Spelet är skrivet 1947 av landsantikvarie Ivar Schnell, just för den vackra miljön, framför och runt den gamla krogen. Jag tackar naturligtvis ja och får senare veta att min pappa Rune råkade spela samma roll vid uruppförandet 37 år tidigare. Författaren fanns med på första bänk även på nypremiären 1984. Detta år registrerar jag även mitt företag "Nöjeskonsult".

Oxelösund har präglats mycket av Lasses yrkesverksamma liv.

- Alla dessa möten, bekantskaper och vänner som har påverkat mig i olika riktningar. Varmt tack till alla dem. Tack till mina föräldrar som, ibland med milt våld, ibland med tillåtelse, gett mig nya insikter och kunskaper. Tack till alla arbetsgivare i Oxelösund som gett mig chansen att utvecklas i takt med de utmaningar jag ställts inför. Hamnens alla hysteriska uppdrag, med konserter i underjorden och med roliga personalaktiviteter. SSAB som skickat mig både till Kina och Sydafrika på underhållningsuppdrag. Alla veteranfester jag lett. Alla människor bär på en historia. Jag är tacksam över att få ha delat mångas historia i Oxelösund. Både i glädje och sorg. Nu i samband med officiant-uppdrag på begravningar i Frösängskapellet.

Lasse har fortfarande ett kärleksfullt förhållande till Oxelösund.

- Ska vi packa en fika-korg och åka på utflykt..?! Detta är en vanlig fråga från familjen. Mitt svar är nästan alltid detsamma: Okey – Södra Femöre, längst ut till fyren. Horisonten, mötet med havet och skärgården. Kikaren runt halsen. Havsörnar, alkor och ejdrar. Fyrvaktarens hus, oavsett väder och vind, alltid värt en utflykt. Båt och skärgårdsliv på sommaren.

OXELÖSUNDS FÖRSAMLING

Pandemin har påverkat kyrkan Ändå finns vi här för dig!

- Vi längtar efter att fira gudstjänst och nattvard i kyrkan igen. Det blir en helt annan gemenskap, en känsla, svår att förmedla via en mobiltelefon. Men det är helt klart bättre att filma än att inte ha något alls.

Det säger Eva Lund, administratör med ansvar för bland annat kyrkobokföring, växel, expedition, information. Hon har varit spindeln i nätet kring hur Oxelösunds församling tacklat pandemin.

Eva ser från sitt arbetsrum "kyrktorget" och de som besöker kyrkan eller passerar. Möter man Evas blick och hälsar får man en glad vinkning och ett leende tillbaka.

- Haha, ja jag tror att jag har det bästa rummet i församlingshemmet och ser typ allt på kyrktorget. Några med matkassar eller hundar, andra är ute och rör på sig.

Pokémon go-fantaster syns också. Andra vill in i kyrkan, tända ljus, meditera i tystnad. Ibland njuta av skön musik när musikerna övar. Kyrkan är öppen varje dag mellan 09.00 och 16.00.

- Vill någon växla några ord så finns jag till hands. Just det är en av församlingens viktigaste uppgifter, att finnas till för medmänniskorna.

Inga tröstande kramar

Eva tycker att det varit svårt att inte få ta i hand när man hälsar eller att ge en tröstande kram till någon som är ledsen eller glad.

- Under och efter sommaren kunde verksamhet hållas igång utomhus med restriktioner. Men många deltagare i pilgrimsgruppen, syjuntorna, körerna, sorgegrupper, barn- och ungdomsverksamheterna tillhör riskgrupp så dessa verksamheter har

man inte vågat ha igång. Allt för att minimera smittspridning.

- Så småningom, när vaccinationerna har genomförts och läget förbättrats så kommer de att dra igång igen. Vi kommer att bjuda in till digital sorgegrupp och testa att ha en bokcirkel digitalt, berättar Eva.

Gudstjänst på nätet

Gudstjänsterna har sänts på Facebook, med bara tjänstgörande på plats fysiskt i S:t Botvid.

- Först fick vi ansöka om tillstånd att sända. En livestreamad gudstjänst kräver en kameraman och att övriga vet hur de ska agera. Allt kan avgöra upplevelsen för tittaren. Vi är inga proffs, vi lär oss hela tiden. Det viktigaste är att fortsätta fira gudstjänst i vår kyrka och försöka förmedla den vidare.

Eva berättar att man nu tittar framåt och att det kommer att hända en hel del framöver. De digitala gudstjänsterna kl. 11 fortsätter att sändas på Facebook varje söndag och de finska gudstjänsterna sänds på Youtube varannan månad.

- På hemsidan kommer det att visas filmer där vi berättar om bibelberättelser och lajvar med hjälp av Godly play. Kyrkfolk kommer att dyka upp på stan och vid kyrkogården på cykel då och då för att bjuda på varm saft och prata en stund med den som vill.

Tipspromenad när kylan släppt

Under fastan ska Internationella gruppen ordna Livsloppet, en tipspromenad för ung och gammal, men det kommer att ske då det blir lite mildare och inte är halt.



Gudstjänster-visas endast digitalt

7/3 Gudstjänst med mottagande av kyrkoherde Magdalena Fors – kl. 11.00 – Tredje söndagen i fastan. Biskop Johan Dahlman, Magdalena Fors m fl. se annonsruta.

14/3 Gudstjänst – kl. 11.00 – Midfastosöndagen. Magdalena Fors, Gunilla Östberg, Irina Söderberg.

21/3 Gudstjänst – kl. 11.00 – Jungfru Maria bebådelsedag. Jukka Laari, Gunilla Östberg, Maria Rasmussen.

28/3 Gudstjänst – kl. 11.00 – Palmsöndagen. Magdalena Fors, Eva Henriksson, Irina Söderberg.

Digitala konserter

Lördag den 13/3 kl.16, Musik i fastetid. Musik av bl. a Rheinberger, Purcell, Bach med S:t Botvids kammarkör under ledning av Irina Söderberg. Instrumentalister: Andrej Nikolaev, violin; Anders Wall, violin; Jakob Ruthberg, viola; Mattias Rodrick, cello; Mikael Palo, orgel.

Lördag den 20/3 kl.16, Membra Jesu nostri. BuxWV 75 av Buxtehude under ledning av Gary Graden. Solister: Agnes Lindberg, Laila Prigorowsky, Kaspar von Weber, Mats Carlsson, Markus Norrman. Instrumentalister: Andrej Nikolaev, violin; Anders Wall, violin; Jakob Ruthberg, viola; Mattias Rodrick, cello; Irina Söderberg, orgel.



VI SYNS PÅ STAN

Då ni inte kan komma till oss kommer vi att dyka upp på stan och ute vid kyrkogården med vår kyrkcykel. Kom gärna fram och prata en stund över en mugg varm saft. Vi håller avstånd och följer rådande restriktioner.

DIGITAL SORGEGRUPP FÖR DIG SOM MIST EN NÄRA ANHÖRIG

Sorgegrupp på Zoom startar 4 mars. Varannan torsdag kväll mellan kl. 18.00 och 19.30 träffas vi på Zoom för att dela erfarenheter av sorg och förluster. För anmälan och mer information hör av dig till Eva Henriksson, diakon på 070-784 34 10 eller eva.x.henriksson@svenskakyrkan.se



GUDSTJÄNST OCH MOTTAGANDE AV VÅR NYA KYRKOHERDE

Söndagen den 7 mars kl. 11.00 tas Oxelösunds nya kyrkoherde, Magdalena Fors, emot i en digitalsänd gudstjänst. Biskop Johan, kyrkorådets ordförande, församlingens präster, diakoner och musiker medverkar. Länken till gudstjänsten finns på Facebook och på församlingens hemsida.

Kl. 12.00 – 14.00 är ni välkomna till S:t Botvid för att hälsa på Magdalena. Vi håller avstånd och följer rådande restriktioner.



Svenska kyrkan
OXELÖSUNDS FÖRSÄMLING



Eva Lund

- Vi kommer även att samla in pengar till Act under fastan. Medlen går till de i vår värld som drabbats hårt av Coronapandemin.

- Jag vill slutligen betona att vi fortfarande finns här! För samtal och frågor. Det är bara att höra av sig. Vi erbjuder

även "prat och promenader" till de som känner för att ses utomhus. För de som önskar kan vi ordna en samtalskontakt. Man får även ringa direkt till den man vill prata med. Välkomna, hälsar Eva Lund.

Intervju: Bo Högländer



KYRKOGRÄDSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR

Pensé- en frosttålig vårblomma
En pensé är en perfekt vårblomma att starta våren med, i väntan på lite varmare väder. Vi hjälper gärna till att plantera på er gravrabatt. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information. 0155-293420 epost: oxelosunds.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkoval
19 SEP 2021

Oxelösundin Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö



21/3 15.00 Jumalanpalvelus
suoralähetysenä

Pääsiäislomavaellus kaikenikäisille
Stjärnholmossa.
Ilmoittautuminen Helenille tai
Jukalle. Omat eväät mukaan,
grilli käynnissä.
Perjantai 2/4 11.00-13.00 ja /tai
15.00-17.00
Maanantai 5/4 13.00-15.00
Tiistai 6/4 16.00-18.00

Teillä on myös mahdollisuus saada
kotikäyntiehtoollinen Jukalta,
ottakaa yhteyttä.

Meillä on ikävä teitä! Soitelkaa ja
jutelkaa hetki kanssamme.
Terveisin
Jukka 070-7843417
Helen 070-7843407
Maria 070-7843426

Yhdessä tästäkin selvitään!



**VARMT
VÄLKOMMEN
IN TILL OSS!**

smarteyes®

En annorlunda syn på glasögon

JUST NU: 3 FÖR 2

Just nu är vårt prenumerationserbjudande extra förmånligt. Prenumerera på två par glasögon, så får du ett tredje par på köpet. Det kan till exempel vara smart om du behöver ett extra par för läsning, ett par solglasögon slipade i din styrka eller helt enkelt ett extra par i en annan stil.



VÄRDEKUPONG

700:- rabatt vid köp av kompletta glasögon

Gäller t.o.m. 2021-03-31

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

smarteyes®

Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00 • Lör 10.00-15.00

Smarteyes Nyköping
Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08
www.smarteyes.se



Följ och gilla oss på Facebook!
www.svenskakyrkan.se/oxelosund

sensus

Jubileumskonserter med Ikaros framflyttade

IKAROS

Grande Finale

-20 år med Björn Afzelius musik-



Konserterna framflyttade till
fredag-lördag 22-23 oktober.
Plats: S:t Botvids kyrka.
Köpta biljetter gäller.
Ev återköp sker på inköpsstället
senast fredag 26 mars.
Web-biljetter återköpes på Koordinaten.

Vi är med och sponsrar jubileumskonserterna



Konserterna genomförs i samarbete med Mediamix Event & Media

Vi möter dig med omtanke!

Praktikertjänst

TANDLÄKARE
Göran Herbring

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60
vw.tandlakareherbring.se

student- kostym

boka tid för
privat provning
0155-30210

SELECTED
HOMME

kavaj+byxa

1999;-

1953
SVEDLINDHS
OXELÖSUND

student- kostym

boka tid för
privat provning
0155-30210

SELECTED
HOMME

kavaj+byxa

1999;-

1953
SVEDLINDHS
OXELÖSUND

Tre butiker under samma tak på Torggatan 19

BLÅ köket



1953
SVEDLINDHS
OXELÖSUND

NYPREMIÄR!

Välkommen till vår nya köksutställning där vi visar kök från Kungsäter och Idealkök



Kungsäter är ett Svensktillverkat kvalitetskök med ett brett sortiment av luckor i målat eller trä.



Idealkök är ett prisvärt kök. Klassiskt allmoge eller modernt minimalistiskt. 14 färger att välja på.

Utställningen är öppen:
måndag till fredag 10.00-18.00
lördag 10.00-13.00

Vi finns inte alltid på plats så kontakta oss gärna på telefon 0155-30621 eller 30622

BLÅ köket KUNGSÄTER | KÖK idealkök

Torggatan 19, Oxelösund • 0155-30621 eller 30622 • hans@kvistsel.se • www.blakoket.com

”Allt från idé till färdigmonterat kök”

Havets lysande ledsagare

Femörehuvud

Femöre nämndes första gången 1444 i ett privilegiebrev från kung Cristopher, där det slogs fast att ön tillhörde Nyköping. Det var betydelsefullt för nyköpingsbornas fiske, vilket var viktigt för hushållningen. Erik XIV bekräftade 1562 dessa rättigheter men det fanns ett villkor: Nyköpings borgare skulle hålla en styrman, dvs lots, ute vid skären för konungens skepp.



Fotograf: okänd

På Femöres södra udde, Femörehuvud, uppfördes 1867 en fyr, som tändes första gången den 6 oktober. Fyren bestod av en fotogenlykta placerad i en liten glasförsedd utbyggnad på framsidan av huset. Personalen tände och släckte lyktan allt eftersom natten föll på eller dagen grydde. År 1955 drogs fyrpersonalen in och en fristående AGA-fyr uppfördes på berget framför huset. 1972 togs också den fyren bort men fundamentet finns kvar.

Fyrmästare (fyrvaktare) vid Femörehuvud:

Johan Julius Jansson, född 6 juni 1808, fyrvaktare från 24 augusti 1867, avliden 27 mars 1876. Carl Johan Malm, född 7 oktober 1848, fyrvaktare från 12 april 1876 till 5 juli 1894. Gustaf Boman, född 2 mars 1848, fyrvaktare från 18 september 1894 till 8 oktober 1918. Peter August Bark, född 2 maj 1877, fyrvaktare från 18 oktober 1918 till 31 maj 1941 (fyrmästare från 1 januari 1923). Wiktor Emanuel Gynnmark, född 18 december 1887, fyrmästare från 1 augusti 1941 till 1 maj 1944. Carl Hugo Enwall, född 18 september 1888, fyrmästare från 1 maj 1944 till 30 september 1948. Erik Gösta Lindstedt, född 3 februari 1908, fyrmästare från 1 oktober 1948 till 1 januari 1953. Axel Aldeheim, född 12 augusti 1899, fyrmästare från 1 januari 1953 till nyåret 1955. Källa: Hembygdsföreningens torpinventering



Femörehuvuds fyr på 1960-talet. Fotograf: okänd

Fyrbygge vid Femöres fiskehamn.

Fyren byggdes vid fiskehamnen för att därifrån lyftas på pråm för bogsering till sin slutliga destination i Ålands Hav vid Märket. Fyren lyftes på pråm onsdagskvällen den 27 maj 1992 klockan 23.00, av en kran med en lyftkapacitet på 1200 ton, vilket fyren med fundament vägde.

Märketskallen heter fyrplatsen där fyren placerades. Dess föregångare har mejats ned av fartyg tre gånger tidigare. Den första 1985, den andra i juni 1987 och den tredje i oktober 1991.



Källa: Södermanlands Nyheter 1992-05-29

Fotograf: Jan Karlsson

År: 1992

Båttur vid Hävringe

Karl-Gustav Sundström och hans svåger Börje Nilsson vid Korphålet utanför lillfyren på Hävringe.

Källa: Lars Henriksson

Fotograf: Lars Henriksson

År: okänt



Beten

Betens fyr med Oxelösunds hamn i bakgrunden.

Fotograf: okänd

År: 1963



Statsisbrytaren Atle vid Hävringe.

Det är första gången Atle befann sig i de här farvattnen. Till höger gamla fyren på Hävringe.

Källa: Bengt Ahlin.

Fotograf: okänd

År: 1924



Källa: Oxelösundsarkivet www.koordinaten.se

Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund, eller mer information om befintliga bilder i arkivet. Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 0155-383 52 E-post: eva.sundberg@oxelosund.se

Ett Mekka för bröd och bakverk har öppnat i Oxelösund

Nu har oxelösundarna fått en ny mötesplats för den som vill ta en fika eller köpa gott bröd då Mekka Konditori öppnat i Prisman. Och Mekka betyder just mötesplats.

Mikael Anklev bestämde sig för att bli bagare redan som 4-åring. Med närmare 45 år i branschen kan han allt om bröd, bakverk och är en veteran i branschen. Han har haft inspirationen och modet att satsa på att ständigt utvecklas, men är också van att jobba hårt. De så kallade "grispassen" på natten mellan 22.00-6.00 tar han själv eftersom hans personal helst undviker dem. Men när han sätter på kaffet, drar på musik och börjar baka ut degarna i ottan i sitt bageri då reser sig håret på armarna. Fortfarande. Att vara bagare är helt klart en livsstil.

- Jag älskar verkligen mitt jobb, att baka är verkligen min passion och jag tycker helt enkelt att det fortfarande är så kul, säger Mikael Anklev och utstrålar en sådan energi så det går inte att förstå att han knappt sovit mer än några få timmar.

Som ung gick han i en gedigen skola hos Alf Olsson på Berns och öppnade sitt första egna konditori i Oppeby 1988. Sedan har hans Mekka Konditori blivit lite av ett sörmländskt imperium med kaféer i Gnesta, Trosa, Nyköping och nu även i Oxelösund.

- För mig är hög kvalitet viktigt i allt det vi gör, berättar Mikael vidare. Vi bakar allt från grunden och gör till exempel våra egna fyllningar till kaffebröd och semlor. Självklart är det också viktigt med nöjda kunder och jag uppskattar att få höra vad kunderna tycker och tänker.



Sommarjobba hos oss

Vill du jobba tillsammans med ett härligt gäng kollegor och bidra med att försköna Oxelösund?

Då ska du söka sommarjobb hos oss. Vi letar efter ett antal engagerade och serviceinriktade sommarjobbare och söker både säsongs- och feriepersonal. Du jobbar med yttre och inre skötsel av allmännyttans och kommunens fastigheter men även med underhåll och skötsel av kommunens grönytor, lekplatser och badplatser. För att jobba som feriearbetare måste du ha fyllt 16 år. Söker du säsongsarbete ska du vara 18 år och ha B-körkort.

Läs mer om tjänsterna eller ansök om feriejobb på kustbostader.se



Än kanske det inte är riktigt dags att sätta i båten, men snart är våren här! Behöver du båtplats och vill ha nära ut till öppet hav är någon av våra småbåtshamnar ett självklart val. Nedan ser du vilka några av dem är och vart du vänder dig om du är intresserad av en båtplats. Vi tipsar även om målning och när vi tar bort gruset.

Småbåtshamnar i Oxelösund

Med båten i Oxelösund får du nära ut till öppet hav. Du kommer rakt ut i skärgården och slipper långa transportsträckor.

Du når snabbt den yttre skärgården med sin vackra natur. Flertalet

småbåtshamnar i Oxelösund ägs av kommunen och sköts av Kustbostäder. Här ser du några av de hamnar vi har.

Lediga platser finns i varierande storlekar.



Ramdalens båthamn. 338 platser totalt, lediga platser finns. Grundhamn lämplig för mindre, ej djupgående båtar. Sommarvatten finns på brygga. El finns i Ramdalen på brygga F.



Sjöängens båthamn. 149 platser totalt, lediga platser finns. Grundhamn lämplig för mindre, ej djupgående båtar. Sommarvatten finns på brygga. Grusad bilparkering i anslutning till hamnen.



Östersvikens båthamn. 331 platser totalt, lediga platser finns. El finns på brygga B, C och D. Djuphamn med plats för större båtar. Sommarvatten finns på brygga. Bilparkering i anslutning till hamnen.



Badhusvikens båthamn. 289 platser totalt, lediga platser finns. Sommarvatten finns på brygga. Bilparkering i anslutning till hamnen.

Är du intresserad av en båtplats, gör du enkelt din intresseanmälan på Kustbostäders webbplats, kustbostader.se under fliken Båthamnar.

Oxelösund!

Dags att måla om huset?

Med våren kommer ofta inspirationen att renovera och bygga om hemma. Oavsett om du planerar för större jobb som att måla om huset eller stugan eller har mindre projekt på gång så finns det några saker du kan tänka på för att måla så miljövänligt som möjligt. Under de senaste åren har färgerna blivit allt mer miljövänliga men ska fortfarande hanteras som farligt avfall. Viktigt är att ingen målarfärg

hamnar i avloppet och det gäller även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för miljön, bland annat ämnen som kadmium, lösningsmedel, bindemedel och pigment. Det som inte reningsverket klarar av att rena hamnar i slutänden i Östersjön.

- Spola aldrig av rollers, penslar och andra verktyg under kranen.
- Håll aldrig ut överbliven färg och lösningsmedel i avloppet. All överbliven färg ska du hantera som farligt avfall och lämna till återvinningscentralen.
- Använd handskar, andningsskydd och skyddsglasögon vid behov.



Så här gör du med din pensel

Om du ska måla senare med samma färg kan du lägga penseln eller rollern i en tätförsluten plastpåse så behöver den inte rengöras mellan gångerna.

När du har målat klart låter du färgen torka in i penseln, rollerträget eller rollern och lämnar den till återvinningscentralen.

När du vill göra rent en pensel, skölj den i en burk med vatten eller lösningsmedel. Torka av penseln på en tidning, ett papper eller en trasa tills den är fri från färg.

Burken med tvättvatten lämnar du märkt till återvinningscentralen.

Klipp ur och spar



Så här sopar vi i Oxelösund

Vi får ofta frågor om när vi sopar gator, och snart är det dags att ta upp sanden efter vinterns halkbekämpning.

Sandupptagningen startar när vi bedömer att det längre inte finns någon risk för vinterväglag. Det är Kustbostäder som tar upp gruset från gång- och cykelvägar, gator, trottoarer och torg och andra allmänna platser. Sandupptagningen tar cirka 5 till 6 veckor och vi har som målsättning att vara klara till mitten av maj. Vi är tacksamma om du som parkerar på gator vi ska sopa respekterar våra avstängningar.

När sandupptagningen är gjort fortsätter vi att sopa med jämna

mellanrum i både innerstad och ytterområden. Det gör vi fram till 31 oktober. I genomsnitt sopar vi tre dagar i veckan. Vid behov kan vi sopa oftare, till exempel när träden faller sina löv. Vi sopar inte på söndagar eller helgdagar.

Visste du att...

...Gruset vi använder för halkbekämpning består av bergkross. Gruset skapar friktion och förhindrar därmed halka. Att stenarna inte är runda gör att friktionen ökar.

Välkommen till din naturliga matvarubutik!

Vi älskar mat!

Ökat utbud i vårt Café



Vi har byggt om i vår förbutik och skapat förutsättningar för att bredda vårt sortiment i Caféet. Sugan på en korv eller macka? Vi har ett brett sortiment av egengjorda mackor eller olika typer av korvar. En ny ugn ger oss möjlighet att på ett snabbt sätt serva och leverera läckra mackor och smakrika korvar. Varför inte testa en varm macka med Brie och Salami, Kyckling och Pesto eller en

lyxig Vildsvinskorv eller Högrevskorv. Givetvis har vi även kvar klassiker som en kokt eller grillad korv med bröd, nu för endast 10 kronor eller en räkmacka eller varför inte en Bagel. Självklart har vi även vegetariska alternativ. Välkommen att prova våra nyheter när det gäller varma mackor och korvar! För den glass-sugne har vi kulglass och snart, snart är det dags för mjukglass-premiär!



Gilla oss på facebook: www.facebook.com/icakvantumoxelosund
Följ oss gärna på Instagram

ÖPPETTIDER

MÅN-FRE

LÖR-SÖN

7-21

8-21

ICA KVANTUM
OXELÖSUND
En riktig mataffär